



Fondation Bourses Mabele Beurzen voor Mabele

Nieuwsbrief, juni 2016

Beste 'Donateurs', beste Mabelesympathisanten,

We openen deze nieuwsbrief met het verdriet om Frans (Sus) Rens sj, op woensdag 1 juni overleden in Heverlee. Sus was oud-leerling, stichter van het Mabele-project en jarenlang onze man ter plaatse in de Kwangostreek. Zijn werk en inspiratie leven blijvend verder in ons project.

We brengen verslag over de lotgevallen en resultaten van Isabelle, onze eerste beursstudente, en we vertellen hoe het met Dieudonné, onze tweede student, gaat. Intussen zijn we samen met het N'temo-college op zoek naar onze derde kandidaat.

Dat deze verhalen de positieve en de negatieve kanten van de situatie in het Zuiden illustreren, dat is een open deur intrappen. De niet te benijden 184^{ste} plaats (op 185) voor Congo in de Global Finance lijst van [Richest Countries in the World](#) overtuigt dan misschien ook de grootste twijfelaars: ze hebben onze steun broodnodig. Natuurlijk vertellen we u graag wat er in het grote plaatje van Xacomundo-Mabele gebeurt en herhalen we tenslotte onze oproepen om deelgenoot te worden van het emancipatie-avontuur van deze jongeren! Veel leesgenot!

Kimbatikieno, dankbaar voor Frans Rens sj

Tijdens de begrafenis op 8 juni in Heverlee las Rudi Nuytemans, oud-leraar en bezieler van Mabele, namens generaties Mabeleploegen en het college deze tekst voor.

Mabéle

Ja, ik weet het: elke pater hier aanwezig met Congoroots zal direct verbeteren: het is **'Mabelè'**. En natuurlijk terecht. Het project dat we met het Xaveriuscollege in Borgerhout (Antwerpen) onder de bezieling van Sus Rens hebben uitgebouwd, betekent niet voor niks **'vruchtbare aarde'**.

En dat die aarde vruchtbaar was en nog steeds is, daar is iedereen het bij ons grondig over eens.

Vruchtbaar was ze zeker voor ons college, waar Sus zelf leerling/voetballer/basketter was. Het Mabeleproject is nog altijd een essentieel onderdeel van onze vorming, van het bewustmakingsproces van onze leerling van klein tot groot. En al was zijn ondersteuning van dit pedagogisch project met een brief, een foto, een verhaal eerder mager, telkens als hij 'terugkwam', kregen we zijn bezieling mee, zo'n sterk verhaal dat we verder konden. Want hij maakte enthousiast **omdat hij zelf altijd enthousiast was over en met mensen**. We zouden u het verhaal kunnen vertellen van zijn brug en onze duploblokken ...

Zo zorgde hij ook bij zijn verplicht vertrek naar Vlaanderen voor **een eigentijdse opvolging**, een samenwerkingsverband met het college N'temo (dat 'licht' betekent en op een heuvel ligt), het hospitaal van zuster Ria, de lagere scholen, de plaatselijke bevolking. Hij was blij met Radio Mabele als vormingsmiddel, als binding.





Want die vruchtbare samenwerking werkte natuurlijk ook ginder in zijn streek, Kasongo-Lunda, waarvan le père Max Senker zei: **Ici c'est la fin du monde**. Maar Sus geloofde rotsvast in de capaciteiten, in het initiatief, in de daadkracht van zijn mensen. **Geef ze zelf verantwoordelijkheid**, hun verantwoordelijkheid en je hebt de sleutel op vooruitgang. Hoe dikwijls hebben we niet geglimlacht als hij weer begon over zijn *tôles*. De mensen moesten zelf een terrein vrijmaken en de muren bouwen en dan kwam die steun er via die zo noodzakelijke *tôles*, dakplaten, tegen dat alles vernietigende regenseizoen.

Samen met onze leerlingen, ouders, oud-Mabeleploegleden, directie en leraren, zijn wij, de leraren van de Mabeleploeg, die al die tijd, meer dan dertig jaar lang zijn trouwe compagnons de route waren, **wij zijn hem dankbaar** voor zijn Schwung, zijn humor, zijn geloof, zijn rotsvast geloof in de mens, in elke mens, zijn werkkraft, en vooral zijn bezieling en zijn vriendschap.

In zijn radio-interview voor radio Mabelè met onze leerlingen vorig jaar stuurde hij een boodschap in het Kiyaka naar zijn mensen en hij vertaalde ze zelf vlot voor ons. Zijn wens aan zijn mensen was: "dat ge een mooie weg voortgaat, dat ge een steun bent (mag zijn) voor alle mensen met wie ge leeft.

Mouchandee - Opdat de jongeren de moed pakken om ook die weg van vrede te volgen en elkaar te helpen
Kimbatikiemo - Au revoir

Hoe staat het met de studenten die we steunen?

Isabelle studeert informatica aan Unikin,
Dieudonné volgt een postgraduaat Enseignement Médical E.A.S, ook in Kinshasa.

Isabelle 'Elle est repartie avec courage et sourire'



En ondertussen studeert ook Isabelle verder in Kinshasa. Maar de dingen liepen vorig jaar niet echt van een leien dakje. Een meer dan stevige **malaria-aanval** deed haar in het hospitaal belanden. De grote problemen van het **onderwijs in Congo** in het algemeen maken het de studenten extra moeilijk, ook en vooral financieel (inschrijvings- en examengeld, het syllabussysteem...). Het academiejaar was al **met achterstand gestart** én liep immense vertraging op zodat de deliberatie pas in februari (!) plaatsvond. Helaas bleek Isabelle niet geslaagd.

Uiteindelijk besliste de stuurgroep van de Fondation in overleg met oud-directeur van N'temo, Max Senker, om Isabelle **uitzonderlijk een tweede kans te gunnen** en ook voor haar bisjaar een beurs te voorzien.

Uit de verslagen die Isabelle doorstuurt, blijkt **in welke moeilijke omstandigheden er moet gestudeerd worden**. Er is niet alleen de enorme vertraging van het academiejaar, het geknoei met de syllabi maar ook een schrijnend plaatstekort waardoor testen en overhoringen geregeld ook op zondag georganiseerd worden.

Of de woonomstandigheden in de **studentenverblijven**, de 'homes' waar Isabelle begin april slachtoffer werd van een inbraak: *les voleurs étaient entrés dans notre chambre au moment où nous dormons, ils nous ont volé les*

téléphones, l'argent et le sac dans lequel je mets mon ordinateur, heureusement je l'avais mis dans ma valise et ils ont seulement amené le chargeur.

Het is dus soms hard leven aan de unief in Kin, maar la vie reprend en ook Isabelle neemt de draad vol goede moed en optimisme weer op. Zo getuigt ook **le père Gerard Triaille sj.** die vanuit Servico, het huis van de Jezuïeten in Kinshasa, Isabelle regelmatig ziet: *'Isabelle est venue ce lundi matin. La première fois depuis qu'elle reprend. Elle est bien remise en piste. Rudes les conditions d'études au Congo... Elle est repartie avec courage et sourire.'*

Dieudonné 'Je vous remercie'

Zijn studieverhaal van drie jaar zit nu halfweg. In zijn laatste brief van 22 maart 2016 verzekert hij ons dat hij zijn eerste jaar succesvol kon afronden en dat hij in zijn tweede jaar de cursussen vlot aan kan en bij tussentijdse evaluaties positieve resultaten haalt. Tegelijk is zijn verslag een herhaaldelijke dankbrief voor onze onontbeerlijke steun: *'Je vous remercie vivement de votre soutien et appuis. (...) Que votre appui soit continuel jusqu'à la fin de mon premier et second cycle universitaire. Je vous remercie.'*



Soeur Brigitte leidt de wekelijkse vergadering van hoofdverpleegkundigen, de collega's van Dieudonné.

Onze fondation in een groter geheel:
wat gebeurt er in de wereld?

Vluchten voor armoede: het zal bij ons blijven

Economische vluchtelingen zullen de komende eeuw met ons zijn. Zeker Afrika is een demografische tijdbom, met een verwachte bevolking van 4 miljard in 2100. **De ontwikkeling van Afrika moet ter hand genomen worden**, niet alleen om Europa te beschermen tegen massale migratie, maar **omdat Afrika zijn economische vluchtelingen**, hoe legitiem hun motieven ook zijn, **nodig heeft om te groeien**. Misschien krijgen we in de toekomst echte, circulaire migratie: **jongeren die in Europa de ervaring opdoen om later in eigen land te gebruiken**. Nu al sturen economische vluchtelingen meer geld terug naar huis dan het Westen aan ontwikkelingshulp geeft. **In een mondiale economie zijn kennis en arbeid grenzeloos mobiel.** (De Standaard, 22 april 2016, Louise O. Fresco, Columnist NRC Handelsblad)

Ondertussen: Mabele op het college
un grand merci, dankuwel

Een cadeautje extra voor die kerstboom 7000 kilometer ver

Met de kerstperiode stuurden we aan de ouders van het Xaveriuscollege een brief mee waarin we vroegen om Xacomundo-Mabele financieel te steunen via een fiscaal aftrekbare storting. We mochten in de periode van december tot en met maart voor niet minder dan € 9110 aan giften ontvangen. Een fantastisch bedrag waarmee in Kasongo-Lunda weer heel wat dromen kunnen verwezenlijkt worden.

Klastoneel 4GL

De 4GL van Kathleen Segers speelde op 22 en 23 april twee keer voor een volle polyzaal een allereigenste bewerking van 'Het parfum'. Een fantastische voorstelling met bovendien een fenomenale € 3500 opbrengst die de klas graag schonk aan de werking van onze 'Fondation Bourses Mabele'. Dat betekent dat ze met hun klas de

kans geven aan een leerling van N'temo of de verpleegsterschool om een volledige opleiding aan de unief of de hogeschool te volgen. Of hoe leerlingen kansen geven aan leerlingen, ook al zit er zo'n 7000 kilometer tussen.

Koekjes uit de basisschool

Wij zijn Rik en Maya en zitten in het vijfde leerjaar. We hebben met onze vier klassen koekjes gebakken voor Xacomundo. We hebben ze in een mok gestopt en dan verkocht. Het bakken van de koekjes was heel leuk, al wilden we ze graag zelf opeten omdat ze zo lekker roken. Voor de juffen en meester was het een drukke dag omdat we zoveel verkocht hadden en er veel gebakken moest worden. Het tweede leerjaar heeft kalenders verkocht met zelfgemaakte foto's en het derde leerjaar is potjes met kruiden aan het kweken om te gaan verkopen. Het eerste leerjaar wil een rommelmarkt organiseren en de opbrengst aan Xacomundo schenken. Ook het vierde leerjaar zit niet stil: zij gaan appelflappen maken en het zesde leerjaar organiseert op het einde van het schooljaar een sponsortocht. De kleuters doen ook hun duit in het zakje: zij hebben bloempotjes beschilderd en er zonnebloemen in geplant. We hopen dat we met heel de basisschool de mensen kunnen helpen die het nodig hebben.



Help ons jaarlijks een nieuwe student(e) te ondersteunen

800 euro of

20 donateurs van 40 euro

is een beurs voor één student/één jaar

Indien u graag meehelpt om ervoor te zorgen dat meer jongeren verder kunnen studeren, kan u een overschrijving doen naar **BE43 4352 0990 0101 van HUBEJE**, Koninginnelaan 141, BE 1030 Brussel, met de vermelding Project 951 Mabele, Fondation Bourses. Uw gift is **fiscaal aftrekbaar** vanaf €40.



fondation@xaco.be

- voor wie vragen, opmerkingen of bedenkingen heeft
- voor wie deze nieuwsbrief liever niet meer wenst te ontvangen

www.xaco.be

Als u deze nieuwsbrief op papier of via de site las, maar hem de volgende keer liever in uw mailbox krijgt. Of als u toch graag een versie op papier zou toegestuurd krijgen.

Kortom, als u graag in ons contactbestand wil zitten, klik dan [hier](#) of via [de website van de school](#) (linkse kolom) en vul uw gegevens in. Bedankt.