



## Xacomundo – Mabele Fondation Bourses

Nieuwsbrief, oktober 2016

*Beste 'Donateurs', beste Mabelesympathisanten,*

*Deze nieuwsbrief over onze band met die vergeten brousestreek in RD Congo, Kasongo-Lunda, is weer een straffe uitnodiging om mee je geloof te tonen in een betere wereld voor iedereen. De wereld rechtvaardiger maken zal van onderuit moeten gebeuren. Dat daagt elk van ons uit om daar zijn/haar steentje toe bij te dragen: jezelf informierend over 'wat er gebeurt in de wereld' en daadwerkelijk meewerkend - hoe kleinschalig ook.*

*We laten drie stemmen van 'ginder' aan het woord: onze derde beursstudent Gautier stelt zich voor; de situatie in Congo in deze politiek erg onzekere tijd van onze getuige ter plaatse, Zr Lieve; en onze eigen Zr Ria Van der Sijpe die vanuit de brousse beschrijft, met zo'n bezieling dat ze aanstekelijk werkt, hoe haar mensen overleven.*

*Tenslotte stelt een nieuwe ploeg van leerlingen én leraars zich kandidaat om de hele school te engageren om onze leerlingen, van klein tot groot, en hun ouders bewust(er) te maken van onze gezamenlijke verantwoordelijkheid.*

Kinshasa, 21 september 2016

*Zuster Lieve Van Wijmeersch stuurt ons geregeld nieuwsbrieven. Ze trotseert elk jaar maandenlang de slechte wegen van het binnenland om de dorpsgemeenschappen bij te staan. De volgende beschrijving dateert van de dag na de onlusten in Congo. In haar woorden lees je de doffe en machteloze woede van een belaagd volk.*

's Avonds berichtte de RTNC, de officiële TV-zender, via de minister van binnenlandse zaken, over "een mislukte betoging : 17 doden ..." (volgens ontvangen telefoonberichten zijn dat er veel meer, tussen de 50 en de 100).

Wij kozen de zender France 24 en kregen veel meer te zien: grote bendes jongeren schreeuwden hun ongenoegen uit. Ze riepen dat de president moest opstappen. Ze staken autobanden in brand. Er hing grote boosheid in de zwarte lucht vol rook van verkoolde wagens en verbrande huizen.

Wij zagen lijken... schaamteloos werden ze meegesleurd en gedropt. Wie kon deze opgehitste bende stoppen? Vrouwen liepen voorop... Mensen werden geslagen en vernederd. Ze zaten gevangen in wolken traangas. Momenten van pure angst! De regering beloofde keihard op te treden. Zij zullen de schuldigen oppakken... straffen. Wie, waar, hoe dan ook!



**En de "eerste schuldige,  
Meneer de President,  
zullen zij die ook oppakken ?"**



Met Zuster **Ria Van der Sijpe**, bezielster van het hospitaal van Kasongo-Lunda, hebben we al meer dan vijftientig jaar een sterk contact. Zij vecht, al 40 jaar lang, voor haar mensen in die brousestreek, ver van Kinshasa. Die mensen zijn moeders in verwachting, die problemen krijgen bij de geboorte van hun kind. Dat zijn zieken die al wandelend het ziekenhuis proberen te bereiken. Dat zijn jongeren die een diploma willen halen, vooruit willen geraken, maar er vaak de middelen niet voor hebben. Dat zijn geen ondervoede mensen, maar wel mensen die

lijden onder een te eenzijdige voeding (te veel maniok) en hierdoor diabetes ontwikkelen.

Een gebroken arm bracht haar even over en weer naar België. We zetten enkele observaties van haar op een rijtje:

- **Gezond eten?** Dat doe je met gevarieerd eten, met maïs in je maniok, maar de maïsmolen is nu wel helemaal kapot.
- De **lonen** zijn om te wenen. Zelf is ze de best betaalde werkracht van het hospitaal. Dankzij haar anciënniteit en functie verdient ze 70\$ per maand. De médecin chef krijgt er 50\$, verple(e)g(st)ers 20\$. Gelukkig dat Memisa het loon van deze vakmensen met 250\$ per maand bijpast. De lokroep van de grootstad, waar ze zeer geëerd zijn, zou anders onhoudbaar worden.
- De **wegen**... Het is een schrijnend refrein dat we al in spectaculaire foto's gegoten hebben, maar er geraakt nu géén vrachtwagen meer tot deze stad van 25.000 inwoners. Pick-ups halen het nog wel. Maar hoe duur worden dan de voedselaanvoer en vooral de energiebevoorrading?
- De **politieke situatie**. De oplopende devaluatie, de spanning rond de verkiezingen in een land waar amper nog iets functioneert!
- **Water**... Afgezaagde beelden? Maar vrouwen en jonge kinderen moeten elke dag op zoek naar de 20l water p/p om de kook, de was, de hygiëne van het gezin mogelijk te maken. En dan is het hout gaan sprokkelen om dat water zo levensnoodzakelijk te koken voor het eten er soms te veel aan, gewoon niet haalbaar.



En toch is dit immense land bevolkt met **schitterende hard werkende mensen**, die elke dag opnieuw de strijd aangaan om te overleven. Met dit beeld van haar mensen geeft Zr Ria ons nog altijd een voorbeeld van een houding van respect, van menswaardigheid, gelijkwaardigheid, warmte en van hoop op een betere toekomst. Daar gaan wij ook voor. Je bent warm uitgenodigd om mee in het verhaal te stappen van Mabele! Vorming van de plaatselijke jeugd is immers zeker en vast één van de pijlers van een betere toekomst!

## Noem me maar Gigi – een nieuwe beursstudent van de Fondation:

Ik ben **Gautier Wanguli**, 18 jaar en mijn ouders zijn Amadou Uwanzi en Gloria Karsita. Mijn papa is 49 jaar oud, hij is van **Kasongo-Lunda zelf** en mijn mama is 37 en ze komt uit Lubanza, een dorpje in de buurt van Kasongo-Lunda. We zijn thuis met zes, twee meisjes en vier jongens.

Ik zat eerst in de Lagere school van **Kola 1** in de cité. Het was er hard werken en toch plezierig. Ik haalde op het einde van het zesde studiejaar 61%. Dat was de reden waarom ik toegelaten werd op het **N'temo college**. Ook daar kreeg ik een degelijke opleiding en haalde ik op het Staatsexamen op het einde van het zesde jaar 62%. *Ce résultat est largement suffisant pour entamer mes études supérieures dans mon domaine.*

Ik volgde de sectie **Latijn - Filosofie** en ik denk dat ik daarmee de juiste keuze gemaakt heb én een goede basis gelegd om mijn dromen waar te maken. Ik wil me op de universiteit inschrijven in de afdeling **Letteren of Filologie**. Ik ga dat doen in Kinshasa, aan het UNIKIN/IPN.

Na mijn studies wil ik dan **eerst en vooral terugkomen** omdat er op het college te weinig leraren humane vakken zijn, ook in mijn afdeling 'latin-philo'.

Mijn **ouders** zijn allebei landbouwers en hebben zeker de middelen niet hebben om mij verder te laten studeren; ze hadden al heel veel problemen om mijn lagere en middelbare school te betalen. Daarom ben ik heel gelukkig dat de Fondation Bourses Mabele me die kans wel geeft.

Mijn resultaten en de mening van mijn leraren over mijn studiehouding ('bonne conduite') geven mij samen met mijn ambitie om dat universitair diploma te halen een goede kans om te slagen. Ik wil in alle geval **mijn uiterste best doen om die kans waar te maken** en mijn dan ten dienste te stellen van mijn eigen streek.

Aan al diegenen die me helpen die studies te doen, wil ik nu al, bij het begin van het waar maken van mijn droom, **mijn gemeente dank** uitdrukken.

### AMBITION

*une fois finis mes études universitaires, je m'obligerai de rentrer à Kasongo-Lunda, particulièrement au collège N'temo pour rendre service, vu l'insuffisance des enseignants dans mon option.*

## Ondertussen: Mabele op het college, Hi-ha mama!



Het tweede weekend van het nieuwe schooljaar trokken we met **16 superenthousiaste Mabelisten** naar de Hoge Rielen om de Xacomundo-Mabele week van 17 tot en met 21 oktober in de steigers te zetten. Vrijdagavond, na een heerlijke couscous op het nazomerterras en met de aanstekelijke lach van Dimitri nog nazinderend, werden we zonder pardon 8000 km zuidwaarts gekatapulteerd om

met **Lieve Blancqaert** in het ziekenhuis van Kasongo Lunda te belanden. Een **documentaire** van 20 minuten waar we verschrikkelijk stil bij werden. Nog meer ooggetuigewerk in het verhaal van **Laura (Van Roy)**. Zij was als oud-leerling mee op de tweede Congoreis en vertelde een verhaal van hoop en miserie, van zoveel ontmoetingen met Congolezen die alles doen voor een beter leven, voor henzelf of tenminste voor hun kinderen maar die het met zo veel minder moeten doen.

Op zaterdag werd er stevig gedacht en gewerkt om op het einde goed te weten hoe we van 17 tot 21 oktober alle medeleerlingen op school zouden informeren over **4 grote thema's** die het leven en werken in Kasongo Lunda bepalen: **voeding, gezondheid, onderwijs en cultuur**. We stuurden vragen naar de leerlingen van N'temo, we planden posters en workshops en we droomden van een Afrikaans hospitaal en klaslokaal op de luifel van de speelplaats. Tussendoor volstonden **een piano, een klarinet en een ukelele** voor een zalige jamversie van Miriam Makeba's Pata Pata. *Sat wuguga sat ju benga sat si pata pat. Hi-ha mama!* Laat er geen twijfel over bestaan – het wordt keigoed.



Wie ons project in Congo graag steunt, heeft de keuze:

1. Indien u graag het college N'temo, het hospitaal en de lagere scholen in Kasongo Lunda steunt, dan kan u overschrijven naar **BE43 4352 0990 0101 van HUBEJE**,  
Koninginnelaan 141, BE 1030 Brussel,  
met de vermelding Project 950 Mabele - Ntemo.
2. Indien u graag meehelpt om ervoor te zorgen dat meer jongeren verder kunnen studeren, kan u een overschrijving doen  
naar **BE43 4352 0990 0101 van HUBEJE**,  
Koninginnelaan 141, BE 1030 Brussel,  
met de vermelding Project 951 Mabele - Fondation Bourses.

Uw gift is **fiscaal aftrekbaar** vanaf €40.

[fondation@xaco.be](mailto:fondation@xaco.be) of [mabele@xaco.be](mailto:mabele@xaco.be)

- voor wie vragen, opmerkingen of bedenkingen heeft
- voor wie deze nieuwsbrief liever niet meer wenst te ontvangen

Als u deze nieuwsbrief op papier of via de site las, maar hem de volgende keer liever in uw mailbox krijgt. Of als u toch graag een versie op papier zou toegestuurd krijgen. Kortom, als u graag in ons contactbestand wil zitten, klik dan [hier](#) of via [www.xaco.be](http://www.xaco.be) (linkse kolom) en vul uw gegevens in. Bedankt.